



Modulaire vorming

'Bemiddeling in de laatste levensfase en bij het levenseinde'

december 2020 – februari 2021

Doelgroep

Deze vorming richt zich tot

- erkende bemiddelaars
- mensen die met succes een basisopleiding bemiddeling gevolgd hebben

die interesse hebben om te bemiddelen bij conflicten in de laatste levensfase en bij het levenseinde.

Inhoud

Word je in jouw praktijk of werksituatie soms geconfronteerd met conflicten in de laatste levensfase en bij het levenseinde? Bijvoorbeeld: conflicten over

- de verdeling van zorgtaken voor een zorgbehoevend familielid
- beslissingen over het levenseinde: euthanasie, palliatieve sedatie,...
- onopgeloste kwesties uit het verleden die weer naar boven komen
- de organisatie van de uitvaart
- de opstelling van een erfovereenkomst, de verdeling van een erfenis,...
- ...

In deze vorming reiken we jou handvatten aan om hiermee aan de slag te gaan. We gaan dieper in op de eigenheid van conflicten in de laatste levensfase, de psychologie van de laatste levensfase, relationeel-ethische visies op samenleven, juridische aspecten bij het levenseinde, medische beslissingen bij het levenseinde, de persoonlijke ontwikkeling van de bemiddelaar, het integreren van attitudes en vaardigheden eigen aan het bemiddelingsgericht werken in conflictsituaties.

We kiezen voor een praktijkgerichte aanpak en een evenwichtige combinatie van theorie en oefeningen. De vorming omvat **vier modules**. Meer info verderop in dit document.

Locatie

Hostel Bruegel, Heilige Geeststraat 2, 1000 Brussel (dicht bij het Centraal Station Brussel).

Prijs

1.900 euro (thee, koffie en drank tijdens de pauzes inbegrepen). Dit bedrag is vrijgesteld van BTW.

Inschrijving

Inschrijvingen gebeuren via het [webformulier op de website](#), **ten laatste op zondag 15 november 2020**.

Je bent definitief ingeschreven na betaling van het vereiste bedrag op rekeningnummer BE47 5230 8085 9780. Betalingsinstructies vind je in het webformulier.

Attest

Je ontvangt een certificaat als je de volledige vorming gevolgd hebt en een persoonlijke paper voorgesteld.

Voor erkende bemiddelaars: de vorming levert je een attest van 18u permanente vorming op (= het 2-jaarlijks aan te tonen aantal uren).

Deze vorming leidt niet tot een erkenning als bemiddelaar.

Module 1: ethiek, vergeving en verzoening

Data

donderdag 10 en vrijdag 11 december 2020, telkens van 9u30 tot 17u

Lesgevers

Inge De Boeck en Céline Geunis

Inhoud

In deze vorming bespreken we de spanningsvelden waarmee mensen en hun omgeving geconfronteerd worden in hun laatste levensfase en/of in het aanschijn van de dood.

De cursist krijgt zo een kader aangereikt om conflictueuze relaties aan het levenseinde te verduidelijken. Het model onderstreept tevens het belang van bemiddeling in de 'stervenskunst'.

We staan ook uitgebreid stil bij de rol van vergeving. Vergeving is altijd zinvol in ons leven, maar zeker bij het levenseinde, omdat vergeving zowel kan helpen bij het loslaten en afscheid nemen als bij het rouwproces na een overlijden.

De theorie wordt beperkt gehouden, we gaan vooral praktisch en interactief aan de slag met modellen en technieken. De cursisten leren naar hun eigen pijn en gebruikelijke manier van reageren te kijken en hoe ze vervolgens hun cliënten kunnen begeleiden en ondersteunen om tot vergeving te komen.

Deze vorming veronderstelt een bereidheid om met een open geest naar eigen conflictervaringen te kijken en met andere deelnemers daarover iets uit te wisselen.

Module 2: rouwen en sterven

Data

donderdag 7 en vrijdag 8 januari 2021, telkens van 9u30 tot 17u

Lesgevers

Inge De Boeck en Anja Glabeke

Inhoud

Een nakend sterven of een verlies heeft impact op bestaande conflicten of doet conflicten ontstaan, maar ook omgekeerd hebben conflicten een invloed op het rouw- en stervensproces. Deze module maakt de bemiddelaar vertrouwd met de verschillende aspecten van het rouw- en stervensproces, zodat je je als bemiddelaar voldoende kunt inleven in de situatie van een rouwende of stervende cliënt en erkenning kan bewerkstelligen.

We staan uitgebreid stil bij verschillende manieren om met de dood om te gaan en verschillende mogelijke gevoelens en gedragingen bij rouw. We verkennen ook onze houding tegenover onze eigen sterfelijkheid. Verschillen in het omgaan met de dood voor je cliënten kunnen duiden en normaliseren, kan al veel rust brengen. We staan ook stil bij de wetmatigheden uit de contextuele benadering in de psychologie. Conflicten vloeien immers regelmatig voort uit verstoorde evenwichten in de familie. Krijgt of kreeg iedereen de juiste positie aan het sterfbed? We bekijken ook het verschil tussen normale en complexe rouw zodat je als bemiddelaar weet wanneer je iemand moet doorverwijzen.

Deze vorming is zowel theoretisch als praktisch. We bieden concrete handvatten voor het omgaan met conflicten rond rouw en sterven. We scheppen een veilig kader, zodat cursisten aan de hand van oefeningen zelf ervaring kunnen opdoen. We verwachten van de deelnemers een bereidheid tot zelfreflectie over het thema en een respectvolle houding tegenover wat andere cursisten delen. Er wordt voldoende ruimte voorzien voor interactie.

Module 3: organisatie van de laatste levensfase: het zorglandschap in Vlaanderen, de oudere in onze samenleving, erfrecht

Data

donderdag 28 en vrijdag 29 januari, en donderdag 4 februari 2021, telkens van 9u30 tot 17u

Lesgevers

Anja Glabeke en Céline Geunis

Inhoud

Deze module belicht een aantal aspecten gelinkt aan de laatste levensfase, zodat je voldoende notie hebt van de zaken waarmee jouw cliënten geconfronteerd worden. We overlopen welke structuren er in Vlaanderen bestaan om de oudere mens te begeleiden of op te vangen en hoe palliatieve zorg georganiseerd is. We bekijken wat er in België wel of niet toegelaten is rond het levenseinde (wilsverklaringen, euthanasie, orgaandonatie, ...). De basis van het erfrecht wordt in heldere termen uitgelegd, zodat je in grote lijnen weet wat erven inhoudt en wat er mogelijk is. We belichten de verschillen tussen generaties en welke spanningen dat met zich mee kan brengen. We staan ook stil bij wat het betekent om steeds meer te moeten loslaten.

We oefenen en bespreken enkele 'typische' casussen van conflicten rond het levenseinde en bespreken kort de samenwerking met andere beroepsgroepen, zoals bv. notarissen, artsen, psychologen.

We verwachten van de deelnemers een bereidheid tot zelfreflectie over het thema 'ouder worden en sterven' en een respectvolle houding tegenover wat andere cursisten delen. Er wordt voldoende ruimte voorzien voor interactie.

Module 4: persoonlijke ontwikkeling

Data

Donderdag 21 januari 2021 en donderdag 11 februari 2021, telkens van 9u30 tot 17u

Lesgevers

Ilse Van Roosbroeck

Inhoud

Vanuit een bewustwording omtrent onze rol als bemiddelaar nemen we de tijd om ons te verdiepen in het functioneren van de mens die de jas van de bemiddelaar draagt. We ontwikkelen hierdoor meer fundament en overzicht omtrent zowel ons professioneel als authentiek potentieel. Hierdoor kunnen we met meer efficiëntie grenzen bewaken tussen onszelf en de ander om onze taak als 'neutrale aanwezige' vorm te geven.

Vanuit een bewuste grondhouding creëren we een sfeer van verbinding en geborgenheid waarin we optimaal ruimte geven aan het engagement en de beleving van alle deelnemers binnen de bemiddeling.

Voorstelling persoonlijke papers

Om een certificaat te behalen, wordt van de deelnemers verwacht dat zij gedurende het traject een persoonlijke paper schrijven. De paper gaat over een thema dat betrekking heeft op de laatste levensfase of het levenseinde, waarbij het thema gelinkt wordt aan bemiddeling. De paper is minimaal 3 en maximaal 10 bladzijden lang.

De paper wordt door de cursist aan de groep voorgesteld op **donderdag 25 februari 2021**.

Meer info over de lesgevers

Toen **Inge** in 2009 de opleiding bemiddeling volgde, begon ze na te denken over een geheel nieuwe vorm van bemiddeling: 'bemiddeling in de palliatieve sector'. In 2013 nam ze samen met Marc Delaere en Claude Vandevoorde het initiatief om ConnFinity op te richten. In haar werk komen al haar persoonlijke en professionele ervaringen en verschillende opleidingen samen:

'*Verlies en dood*' lopen als een rode draad door haar leven. Omdat haar leven al een paar keer aan een zijden draadje heeft gehangen, is ze wat meer vertrouwd met de dood dan anderen. Door die ervaringen, alsook door de opleidingen die ze rond dit thema heeft gevolgd.

Een andere constante in haar leven is *communicatie*. Dit blijkt zowel uit haar werk als vertaler-tolk, als trainer en als coach.

Door haar jarenlange beoefening van *meditatie* en haar *training in psychospiritueel werk* heeft ze zich een aantal vaardigheden eigen gemaakt die noodzakelijk zijn om als bemiddelaar in levenseindesituaties te kunnen werken.



Naast haar opleiding en werk als juriste, volgde **Anja** een hele weg rond het thema rouwen en sterven, dat haar al op jonge leeftijd boeide.

Ze heeft sinds tien jaar een eigen praktijk, Iza-men, waar ze mensen begeleidt als coach persoonlijke groei, rond rouw- en stervenszorg en als erkend familiaal bemiddelaar. Ze is verbonden aan Timotheus, een vormingsorganisatie met een aanbod rond rouwen en sterven bekeken vanuit multidimensioneel perspectief. Ze werkte elf jaar als vrijwilligster op een palliatieve eenheid.

Het is haar verlangen om mensen vanuit een verbindende bedding uit te nodigen om in tijden van crisis te groeien als vrije, krachtige en liefdevolle wezens.

'Om met zelfvertrouwen in je professionele rol te staan en er met PIT vorm aan te geven, heb je een compleet beeld van jezelf nodig.'

Ilse begeleidt sinds 1993 individuen, families en teams bij een groeiproces in innerlijk leider- en ondernemerschap. Ze stimuleert je hiervoor in je persoonlijke ontwikkeling, maakt je bewust van je communicatiestijl en laat je reflecteren over de kwaliteitsbeleving in je relaties.

Haar expertise is opgebouwd uit haar ervaringen als logopedist, coach/counselor, erkend familiaal bemiddelaar, moderator, acteur en trainer.

In haar praktijk, Koromiro, vormen mensgerichtheid, integriteit en duurzaamheid de fundamentele pijlers van het gelijknamig concept. In haar trainingen en opleidingen nodigt Ilse je uit tot het deelnemen aan een veelzijdige en pragmatische werkwijze. Haar drijfveer vertrekt vanuit een warm hart voor mensen met respect voor ieders persoonlijke competenties.



Céline is het jongste ConnFinity lid en erkend familiaal bemiddelaar sinds 2016.

Sinds januari 2013 werkzaam als maatschappelijk werker in Psychiatrisch ziekenhuis Sint-Annendael te Diest, op gerontopsychiatrie. Dus vooral vanuit professionele ooghoek bezig met het thema levensende.

Heb je nog vragen over deze vorming?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met

- Ilse Van Roosbroeck, 0477 32 18 55, ilse@koromiro.be
- Anja Glabeke, 0485 38 61 81, anja@izamen.be
- Inge De Boeck, 0495 24 14 65, inge.deboeck11@gmail.com



Bemiddeling bij conflicten in de laatste levensfase en bij het levenseinde

www.connfinity.be

Volg ons op [Facebook](#), [LinkedIn](#) of via onze [Nieuwsbrief](#)

Gratis online gesprek? [Eerste hulp bij oplopende spanningen](#)

Kwadestraat 5, 1570 Galmaarden

Ondernemingsnummer vzw: 0668.833.905

